



«ΦΡΟΝΤΙΖΩ»:

Μία διαφορετική φιλοζωική της Θεσσαλονίκης

Υπεύθυνος για τα αδέσποτα της περιοχής του είναι ο εκάστοτε Δήμος

των ΜΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΛΑΔΑ/ maria_samolada@yahoo.gr · ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΥΛΟΥ/ stylou@eroticos.gr

Μία μικρή ομάδα γυναικών με πολλή διάθεση για προσφορά, μετά από χρόνια μεμονωμένης εθελοντικής δράσης, ξεκίνησε και τυπικά από το 2011 να «φροντίζει» τα αδέσποτα ζώα της Θεσσαλονίκης, κυρίως στον Δήμο Νεάπολης- Συκεών, ιδρύοντας το φιλοζωικό πολιτιστικό σωματείο «ΦΡΟΝΤΙΖΩ».

Οι διαφορές σε σχέση με τη δράση άλλων συλλόγων είναι αρκετές. Καταρχήν δεν πρόκειται για ακόμη μια φιλοζωική που τα μέλη της έχουν ως αποκλειστική απασχόληση αυτό. Πρόκειται αρχικά για γυναίκες που έχουν τις οικογένειές τους, είναι επιφορτισμένες με τη φροντίδα των παιδιών, των συζύγων, του σπιτιού, έχουν κοινωνική ζωή και φίλους, έχουν «προσλαμβάνουσες», για αυτό και έχουν ευαισθησίες που αφορούν το κοινό καλό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόεδρος του φιλοζωικού πολιτιστικού σωματείου «ΦΡΟΝΤΙΖΩ», η κ. Σοφία Λεοντιάδου. Μία επιτυχημένη επιχειρηματίας, κυρίως και πρωταρχικά μια στοργική μητέρα, αλλά και μία φιλόζωη κηδεμόνας κατοικίδιων. Η ίδια αναγνώρισε το πρόβλημα που έβλεπε να αυξάνεται καθημερινά στην περιοχή της, τα Πεύκα, και με τη βοήθεια ευαισθητοποιημένων κατοίκων της περιοχής ίδρύσανε το σωματείο με έδρα τον Δήμο Νεάπολης - Συκεών. Επιπλέον εκείνο που ξεχωρίζει τη δράση τους είναι ότι απαρτίζεται αποκλειστικά από εθελοντές, κυρίως όμως είναι ο σκοπός της, που είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση όλων για την προστασία, φροντίδα και ευζωία των ζώων. Ενδεικτικό μόνο της πολύπλευρης δράσης τους είναι ότι ενημερώνουν μαθητές του δημοτικού.

Το «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» είναι μέλος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας από το 2013, ενώ στα 6 χρόνια λειτουργίας του, αριθμεί περίπου 600 στείρωσεις και 100 υιοθεσίες, περίθαλψη χειρουργική και φαρμακευτική σε 700 και πλέον ζώα, αμέτρητες φιλοξενίες, μεταφορές, καταγγελίες, καθοδήγηση και νομικές συμβουλές σε χιλιάδες ανθρώπους.

«Οι τρεις τηλεφωνικές γραμμές είναι δημόσιες και

δέχονται περίπου 40 κλήσεις καθημερινά. Το σωματείο εκτός από αυτοχρηματοδοτούμενο, βασίζεται σε συνδρομές μελών και δωρεές τρίτων» σημειώνει η κ. Λεοντιάδου στην ThessNews.

Με ποια κατοικίδια ασχολείστε; Ποιο είναι το πιο παράξενο αδέσποτο κατοικίδιο που κληθήκατε να φροντίσετε;

Ασχολούμαστε κυρίως με ζώα συντροφιάς (σκύλους και γάτες). Στην πορεία μας προκύπτουν περιστατικά που αφορούν άλογα, γαϊδουράκια, πρόβατα, χελώνες, πτηνά, ιγκουάνα κ.ά. Κορυφαίο το περιστατικό του «Μάρκου», ενός καρχαρία του γλυκού νερού, μήκους ενός μέτρου, ο οποίος μεγάλωσε σε ιδιωτικό ενυδρείο και στο οποίο δεν χωρούσε πλέον. Τώρα ζει σε κατάλληλο περιβάλλον.



Η πρόεδρος του φιλοζωικού πολιτιστικού σωματείου «ΦΡΟΝΤΙΖΩ», η κ. Σοφία Λεοντιάδου